

**H**et nieuwste boek van Antoine Bodar is een bundel met overwegingen en preken. Over Pasen, Kerstmis, Maria en Pinksteren of over Bijbelse thema's van zondagen door het kerkelijk jaar. Maar ook van huwelijken en uitvaarten waarin Bodar als priester is voorgegaan. Stuk voor stuk mooie, erudiete bijdragen in zijn typische schrijfstijl, verzameld onder de titel *Vervulling in bekering*. En dat is wat Bodar met dit boek wil bereiken. Bekering is aanstekelijk en kan eenieder verwacht of onverwacht overkomen, schrijft hij. Bekering brengt verandering teweeg en leidt de blik van het

ik naar God en van God uit naar de schepping, de mens, de samenleving. En zo krijgt het (eigen) leven een nieuwe vervulling. ■

*Vervulling in bekering*  
Antoine Bodar  
ISBN 9789026343971  
www.amboanthos.nl  
€ 21,99



**H**enri Nouwen, overleden in 1996, was een Nederlandse priester met een internationale uitstraling. Zijn boeken over christelijke spiritualiteit, en dan vooral *Eindelijk thuis*, zijn veel gelezen. Nouwen heeft ooit in Amerika drie toespraken gehouden in de Crystal Cathedral van dominee Robert Schuller van *Hour of Power* met als centrale thematiek 'je bent geliefd'. Deze drie preken zijn gebundeld in dit boekje, omdat ze nog steeds actueel zijn, een inspiratie voor de mens van vandaag: Ben ik wat ik doe of wat ik heb? Wie ben ik eigenlijk? Hoe kan ik zijn wie ik ten diepste ben? ■



*Wie ben ik?*  
*Drie onvergetelijke preken. Nieuwe teksten*  
Henri Nouwen  
ISBN 9789492093752  
www.adveniat.nl  
€ 9,95

**O**p bijzondere wijze heeft fotograaf Armando Jongejan het leven van de monniken van de Abdij van Egmond weten vast te leggen in een prachtig fotoboek. Al meer dan twintig jaar volgt hij met zijn camera het leven in en rondom de abdij. De mooie zwart-wit foto's laten een eeuwigheidswaarde zien van het monnikenleven. Op de foto's zien we de monniken niet alleen bidden en werken, maar ook voetballen en plezier hebben. *Ora et labora* is het algemene benedictijnse motto en *Deo vacare* (tijd maken voor God) staat op het gebouw van deze bloeiende gemeenschap van twintig monniken in ons bisdom; dit fotoboek laat zien dat er meer is dan dat in de Egmondse abdij. ■

*Monnikenleven. Sint-Adelbertabdij* | Armando Jongejan  
ISBN 97890819944439 | verkrijgbaar via de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen (Vennewatersweg 27a 072-5061415 | [abdij@abdijsaarsen.nl](mailto:abdij@abdijsaarsen.nl)) | € 29,50





# Monniken leven

Foto's: Armando Jongejan

